

## Op. Woord

Broeders en Zusters, welkom in deze Eucharistie op zondag. Weet U van harte welkom. Daar gaat het vandaag om vanuit de gastvrijheid die centraal staat en gevierd wordt. Zo nodigt de Heer ons uit aan zijn tafel maar ook Hij wordt genodigd en gaat Zelf op bezoek bij Martha en Maria die Hem als gast ontvangen. Hoe doe je dat ? Hoe bereiden wij ons voor op de ontmoeting met Hem aan de tafel van ons hart.. In elke Eucharistie gaan we niet aanzitten aan de tafel van de Heer zonder ons te reinigen en om ontferming te vragen wanneer we tekort schieten in de zorg en attentie voor God en elkaar.

Broeders en Zusters in een etiquette boek heb ik eens opgezocht wat vooraf dient te gebeuren om gasten goed te ontvangen en hoe je je zelf gedraagt als je op visite of bezoek gaat. Heel boeiend, interessant en belangrijk ( zeker als gastenbroeder ! ).

‘Het is een vertrouwd ritueel dat overal waar mensen zijn voorkomt. Het kan variëren van één persoon tot een groot gezelschap. Als gastvrouw- of heer bent u verantwoordelijk voor de zorg van uw gasten. U moet ervoor zorgen dat het niemand aan iets ontbreekt. U wilt dat uw gasten een aangename tijd bij u hebben en met een goed gevoel weer vertrekken.

Een bezoek brengen kan variëren van een ( officieel ) beleefdheidsbezoek op afspraak tot een onverwacht spontaan bezoekje. Tenslotte zijn er twee kanten voor de gastvrouw- heer: maak het een leuke uitdaging en geniet ervan anders kan het eerder belasten en als eng ervaren worden. En voor het bezoek zijn er ook twee kanten: enerzijds je lekker laten verwennen dus even zelf ‘niets ‘te hoeven doen anderzijds voorkom het ongemakkelijke gevoel: wat mag wel, wat mag niet ‘. ( uit het etiquette boek mw. Nicolette Kaper )

Jezus komt dus langs en op bezoek. In de Regel van onze h. vader Benedictus is een heel hoofdstuk gewijd aan de ontvangst en zorg voor de gasten ( 53 ). Belangrijkste is: dat Hij aanwezig is in iedere gast en dat je door hen te ontvangen Hem in persoon ontvangt ( volg. Matth. 25 ). Dat is dus nogal wat !

Bij Martha slaat de zorgstress toe Marthadhd...Maria zet zich neer. En blijft – ook als Jezus is gekomen aan zijn voeten zitten. Dat is haar vaste plaats lijkt wel. Aan zijn voeten. Is zij dezelfde vrouw die zijn voeten zalfde ? Beide zussen worden in beslag genomen; Martha van buitenaf om wat allemaal moet gebeuren: het huis aan kant; niet zeuren. Maria van binnenuit door Jezus’woord en persoonlijkheid. Het verschil is levensgroot. En Martha wil weten waar ze aan toe is. Wie heeft er gelijk: zij of haar luie zus ? Ze is een en al ongeduld tot in haar vraag aan toe. Jezus is zo vertrouwd; zo’n huisvriend dat ze Hem haar nood klaagt. Ze kan dat huishouden toch niet alleen doen; zeg nou zelf.. ! De soep kookt over; wordt die ook zo heet gegeten ?

Jezus is ontspannen. Hij is vrij. Kan feest vieren en armoede lijden. Met – ongetwijfeld – wat humor en veel takt gaat Hij te werk. Hij laat zich niet – nooit – tot een soort scheidsrechter degraderen die een uitspraak moet doen in een oppervlakkige of materiële zaak. Maar is deze situatie zo simpel ?

Er gaat 'niets boven de liefde tot Christus' (regel Benedictus) en paus Benedictus zei ooit: de dingen van God verdragen geen uitstel; die zijn het belangrijkste.

Jezus weet dat er veel te 'doen' is. Altijd. En toch aan dat vele gaat het ene wezenlijke vooraf: de basis die alles – al het andere draagt – de vereniging met Hem. Die verbondenheid is primair. Echt en als enige noodzakelijk. Dit is het hoofdgerecht. Dit bepaalt de volgorde. Telt de 'rest' dan niet; zijn dat maar onbeduidende details; moet het 'eten dan aanbranden'?

We moeten het niet tegen elkaar uitspelen maar ten diepste aanvullen. Er zal altijd plek en ruimte moeten zijn om de Heer te ontmoeten die zich laat kennen precies als gast en ons doet beseffen dat als je Hem dient, ontvangt, je Hem de beste gastvrijheid in je hart en leven verleent.

Want het geheim is: Hij gaat niet weg maar blijft! Jezus is niet een voorbijganger die komt en gaat maar iemand die verblijft bij ons wil nemen. Voorgoed. Blijf bij ons Heer, zeggen de reisgenoten Emmausgangers. Contemplatie hoeft niet ten koste te gaan van activiteit of creativiteit maar sluiten elkaar in. Aanbidding kan heel goed samengaan met naastenliefde. Dan wordt voor ons de vraag: waar dragen wij zorg voor: voor iets of iemand? Uit het 'vele' dat Hem omringt kiest Jezus altijd het ene het beste dat Hij dan op dat moment het beste kan doen zonder het overige te vergeten. Een lesje 'mindfulness' om in het hier en nu veel te doen en geconcentreerd per keuze de enig juiste te maken.

Moeilijk? Ga eens op bezoek bij Martha en Maria die je wel kent en blijf bij jezelf. Op Jezus' manier: doe het ingetogen ingebed in jouw persoonlijke hartelijke aandacht voor deze mens in deze unieke situatie.

En wat is het toetje of koffie en thee toe? Dat we werkelijk gastvrijheid opnieuw leren. Abraham had er verstand van. Paulus zegt 'Christus in u'. (1-e en 2-e lezing). Cultuur en beschaving in het groot (Europa) en in het klein huis- familiekring hangt af van de binding, verbinding die we maken met God die ons 'voorziet'. Hij zet voor wat Hij het voornaamste acht: Hijzelf. De eucharistische maaltijd loopt vooruit op de eeuwigheid waar we voor altijd bij Hem met Hem in Hem zijn. Die 'smaak' mag ons nu al vervullen en bijblijven: zijn duurzame aanwezigheid in de huiskamer van ons hart. Dan zal Hij ons bedienen..!

Amen.