

Abdij preek 8 eerste kerstdag 25 december 2016

Broeders en Zusters wat goed van U vandaag kerstmis te beginnen. U hebt de moeite genomen om bij ons, met ons – tezamen – kerstmis te vieren deze eerste kerstdag: het hoogfeest van kerstmis: Christus geboorte. Want wanneer we de geweldige inhoud van kerstmis ondergaan maakt dat je voor altijd tot een 'kerstmens'.

Ik weet niet of U dat als kind ook ervoer: er zijn bepaalde dagen die helemaal puur, fris en pril onbevangen zijn. Er hangt een enorme verwachting, belofte omheen die je ook de ochtend van de (eerste H. Communie, van Pasen of je huwelijk, professie, wijding) en b.v. Nieuwjaarsdag kunt ervaren. Later besef je dat dat gewoon zenuwen of spanningen waren maar iets van die 'betovering' (althans bij mij) blijft. Vooral kerstmis – kent dat heel specifiek. Misschien heeft dit speciale gevoel te maken met het feit dat we als mensen een saamhorigheid beleven die er soms (destijds) was en die er eigenlijk altijd zou moeten zijn. Zeker in tijden van onzekerheid, onrust, verharding. Is het ooit anders geweest? Ja, in die eerste kerstnacht.

De engelen zingen dat: 'gloria': eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen van 'goede wil'. Dat is optimale Blijde Boodschap. Met kerstmis is iedereen op zijn 'kerstbest'. We zijn leden van een mensenfamilie, broers en zussen van elkaar en worden daar ook graag op aangesproken. Even geen oorlog of ruzie. Maar dat blijkt dan een droom die met de ochtendnevel veelal optrekt en (helaas) oplost... zoals aan het front er op oudejaarsavond (1915) wel geschoten werd maar in de lucht een vreugdesalvo, vrede voor even.. omdat het kerst is ... waarom kan dat niet altijd .. ?

Het kerstevangelie vandaag maakt het er op het eerste horen niet eenvoudiger op. Toch is de kern ervan: God wordt mens in Jezus Christus. Hij wordt als Baby geboren uit Maria zijn moeder als elk ander mensenkind en tegelijk is Hij het Woord de Logos dat God is en tot ons spreekt en ieder van ons doet participeren in Zijn leven middels de ultieme genade van het doopsel. Al wat God te zeggen had, heeft te geven had, geeft komt in Jezus zijn Zoon hier en nu tot ons vandaag.

Had Hij in het verleden zich uitgesproken via profeten (1-e lezing) bleef Hij nog op afstand nu is Hijzelf in Persoon gekomen (2-e lezing) en richt zich concreet tot elk van ons. Hij is Zelf gekomen in Persoon.. Over dat geheim heeft de evangelist Johannes nagedacht en gemediteerd en met een adelaarsblik de scherpte en diepe zin ervan neergeschreven. Het Woord is Vlees geworden. Wat dit betekent volgt uit de rest van zijn evangelie.

De Heer is zelf gekomen – eindelijk. Maar was Hij welkom? Hij kwam in het zijne, in Zijn schepping. Maar er was .. geen plaats in de herberg; de zijnen aanvaarden Hem niet. Toch komt Hij. We hebben er de hele advent hunkerend naar uitgezien. Hij wil komen in onze wereld, in ons leven, in ons hart.

Waarom is er dan zoveel tegenwerking? Verzet. Misschien omdat een woord, zelfs het Woord zich niet opdringt en opeist, afdwingt maar gehoord – aanvaard wil worden. God komt tot ons via zijn Woord. Woorden hebben hun waarde en kracht in zichzelf. Ze bewerken iets zoals bij de schepping. God sprak en het werd... zo voltrekt zich Zijn woord, zijn woorden in ons vandaag. Beelden zijn scherper en kunnen sneller misleiden en domineren. God komt naar ons toe in zijn Woord. Vandaar ook onze liefde voor zijn Woord – de Heilige Schrift. Daarin spreekt Hij tot ons nu. En al wat Hij ons te zeggen heeft is een Woord: Jezus.

Is daar nu alles mee gezegd of begint het hiermee pas ? Beiden. Wie echt kerstmis wil vieren, beleven zal ook de betekenis van Gods' menswording zich persoonlijk eigen maken, in je eigen leven integreren.

Daarom een kerstverhaal. Dat hoort erbij als concrete vertaling in de dagelijkse praktijk van ons leven. De kortste kerstpreek die je zou kunnen houden is : Jezus staat als een kerstvisite voor de kerstboom van je hart (waar je schuil zat) en vraagt: doe je open en : kom je naar beneden ? Ik wil bij jou vandaag te gast zijn. Kerstmis vieren. Van jou antwoord hangt af alles af. God als 'gastheer' heeft altijd een kamer voor je. Jij ook voor Hem ? Jezus zijn Zoon neemt waar voor Hem. 'In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen '.

Of weet U hoe er in Rome kerstmis wordt gevierd . Niet alleen de pauselijke zegen maar heel volks in de kerk op de Ara Coeli – de franciscanerkerk die de zegen met de Bambino het kindje Jezus (een soort ingebakerde pop) kent. Kinderen maken de dienst op de preekstoel uit. Op 28 december (onnozele kinderen) mogen zij 'preken 'en de families zijn de beminde gelovigen. Nu was er eens een kind dat uitbeelde hoezeer Maria probeerde het kindje Jezus warm te wrijven maar dat lukte maar niet. Ze zei maar: multo multo multo freda (herh.) het was ijs- ijskoud die nacht. Toen trad het kind naar voren op de preekstoel en zei 'dat wij de wereld zo koud hadden gemaakt. Daarop stak ze haar handjes uit en verzocht ons dringend om de wereld wat warmer te maken.' Toen werd het ineens stil. Iedereen realiseerde dat dit geen spel was maar de werkelijkheid raakt. Het werd stil.

Kerstmis is in staat om het klimaat te veranderen op de juiste wijze te verwarmen nl. dat van ons hart. Zoals het einde van het klassieke kerstverhaal van Ch. Dickens a Christmas carol.

Scrooge heeft na drie nachtelijke ontmoetingen met kerstgeesten zijn verleden, heden en toekomst gezien en op grond hiervan is die voormalige vrek een totaal ander mens geworden. Op kerstmorgen is hij bevrijd en besluit hij voortaan een nieuw mens een kerst- mens te zijn. Alle oude doodlopende wegen zijn voorbij, opgebroken en doorgebroken – vernieuwd.

Zo kunnen wij, vandaag ook doen. Als U kerstvisite hebt of U gaat ergens het kerstdiner gebruiken beeindig dan alle verdriet en oude vetes en start opnieuw. Fris als was het de eerste dag van je leven. Dat is het namelijk in Christus. Geen droom maar werkelijkheid. Hij bewerkt wonderen van goedheid, waarheid, gerechtigheid. We zijn allemaal 'kinderen van God dat is: onze hoogste roeping en bestemming. Daarin ligt onze waardigheid en identiteit en zo heel ons geluk om opnieuw ontdekt te worden. Kerstmis is daar het feest voor. Wordt die nieuwe mens waar U voor bent bestemd die gelukkig is en gelukkig maakt. – het hele jaar door. En zo heel ons leven in Christus.

Dan zullen niet ineens alle problemen en zorgen over zijn. Maar we tintelen als het ware van de aanwezigheid van de Heer. Het heeft alles te maken met Hem dat echte thuisgevoel. Thuiskomen, thuis zijn bij God. Als je jezelf kwijt bent ga naar Hem want Hij is geboren, gekomen voor U, voor jou, voor elk van ons.

Vandaar: een warm mooi en zalig Kerstfeest !