

Zondag 8 januari 2017 Doop van de Heer jr. A 9-e abdijpreek

Op. Woord.

Welkom broeders en zusters in deze Eucharistieviering. We vieren deze zondag de doop van de Heer en daarmee de afsluiting van de kersttijd. Jezus die door Johannes de Doper in het water van de Jordaan wordt gedoopt begint daarmee zijn openbaar leven. Hij laat zich dopen.. ... en daarmee en daardoor wordt ons al heel veel helder en geopenbaard wie Jezus is, Zijn persoon en zending. Vooral als God zijn Vader Hem aan ons kenbaar maakt: dit is mijn Zoon mijn Veelgeliefde in wie Ik welbehagen heb. Ook wij zijn eens – ooit – gedoopt en ook op ons ziet de Heer als zijn geliefde kind- kinderen neer. Brengen we weer te binnen wat de genade van ons doopsel inhoud. Vandaar aan het begin van deze Eucharistie vragen we om ontferming.

Mensen die niet zo bekend zijn met kerkelijke terminologie zeggen weleens: 'dat was een mooie doping '! Komisch – als ze natuurlijk dopen bedoelen.. – maar toch is het nog niet eens zo'n onjuiste zegswijze want je bent ergens in ondergedompeld dus onder invloed van. En wat is dat anders dan het watermerk van Gods'Liefde ?

Johannes de Doper maakte het dopen in de Jordaan tot een uniek ritueel. Een gebeurtenis die veel van zijn tijdgenoten serieus namen als teken van boetvaardigheid, bekering en het kiezen van, voor een nieuw leven. Mensen sloten zich aaneen en onder hen bevindt zich Jezus van Nazareth. Bescheiden en dienstbaar als een dienaar (1-e lez.) onopvallend staat Hij ineens voor Johannes die terugschrikt. Hij strubbelt tegen. Hoe kan hij als Zijn voorloper nu Hem, de Heer zelf, dopen ? Het is meer dan een verlegenheid. Het is de omgekeerde wereld. Ik heb uw doopsel nodig – terecht. Stel jezelf eens in die positie.. wat zou jezelf doen of zeggen ?

Maar Jezus blijft rustig, zelfbewust. Het is voor Hem een samen- loop. Eén stroom van het 'doen van gerechtigheid ' van Gods'wil waar Hij onvoorwaardelijk 'ja 'tegen zegt. Dus ook deze doop. Vanaf dat moment gebeurt er veel tegelijk. Jezus is in gebed en wordt gepresenteerd en geopenbaard nadat Hij is ondergedompeld in het Jordaanwater spreekt God zich als trotse Vader uit: mijn Zoon, mijn Veelgeliefde in wie Ik welbehagen heb. En de H. Geest verschijnt als een duif en verzinnebeeldt de band met de Vader en de Zoon.

Uiterlijk gaat Jezus kopje onder. In een flits, een waterval wordt het duidelijk. Symbool en beeld van heel zijn leven tot op het kruis. Maar Hij komt weer boven en rijst op uit het dode water dat doop- water wordt waardoor Hij in de kracht van de H. Geest als verrezen Heer ons doet delen in zijn nieuw en eeuwig leven. Want die hele manifestatie is er ter wille van ons. Hij openbaart zich omdat ons heil ermee gemoeid is. Jezus staat daar in onze plaats. Hij is zo solidair met ieder van ons dat wij andersom op zijn plaats – in zijn plaats gesteld worden.

Als Jezus naar Johannes toekomt is dat de start van een nieuw tijdperk. Het is een markeerpunt en vertrekpunt. Vanaf dan treedt Hij openbaar en officieel op (2-e lezing). Als de ouverture van de watermuziek waarmee de symfonie van zijn leven aanvangt en zo het evangelie.

Op een doop- icoon wordt dat ook mooi zichtbaar getoond. Jezus daalt af in het donkere water van de dood. Ontdaan van alles wordt Hij door die ontlediging tot in de dood (kenosis) totale openheid voor God en van Hem geheel vervuld is Hij in staat door die uiterste afdaling als de Sterkste de sterke (de dood) te overwinnen. Eigenlijk alles in realiteit: afgang – doorgang – opgang (menswording, opstanding en hemels eeuwig leven of nog: epifanie, pasen en hemelvaart met pinksteren.)

Jezus' doop zegt dus iets niet alleen wie Hij is maar ook wie wij voor Hem (waard) zijn. Later in zijn leven zal Hij zeggen: ik moet een doopsel ondergaan en hoe beklemd voel ik Mij tot dat het volbracht is. Jezus 'liefde dringt Hem dus – tot het volbracht is. Dat wil zeggen tot op het kruis en daarna want wat daarop volgt: de verrijzenis is de overkant – het beloofde land dat we met Hem – door Hem bereiken wanneer we ook de doortocht met Hem hebben doorstaan. Daarom wil Jezus alleen maar Gods' wil doen – vol- brengen vol- doen. Hiermee valt heel zijn Persoon samen. Het vat alles in zijn leven samen. En wij delen daarin als wij gedoopt worden. Als gedoopten zijn wij net als Hij kind, enig geliefd kind van God. Trots zegt de Heer mijn zoon, mijn dochter !

Dat werkt dus als doping !

Amen.